

KERKPOST

DEZE SABBAT	PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN
<p>Spreker: Hanneke Tan- Koning Inleider: Wilma Bekkering</p>	<p>04-04 Thijs de Reus (Avondmaal) 11-04 Reinder Bruinsma 18-04 Arnoud van den Broek 25-04 onbekend</p>

KOMENDE SABBAT LIVESTREAM VAN DE DIENST

Link: https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xjrjgrehCE

COLLECTE OPBRENGST

Hierbij de collecte opbrengst van sabbat 21 maart 2026 via de Givt app:

Collecte Zending: € 27,50 (bruto)

Collecte Gemeentekas: € 2,50 (bruto)

Hartelijk dank voor uw gaven.

DERTIENDE SABBAT

Traditioneel sluiten we de reeks bijbelstudies tijdens de sabbatschool, van dit kwartaal af met de 13e sabbatscollecte. Deze collecte is in die zin bijzonder, dat een deel van de gelden die binnen komen naar de doelen zullen gaan die bij de berichten uit de Adventkerk wereldwijd in dit kwartaal centraal stonden (via Video Advent Mission). Dit kwartaal waren dat projecten in de Zuid Pasific Division. De Omaura school in Papoea Nieuw Guinea, Kindergezondheidsprojecten in Vanuatu en Salomoneilanden en een centrum van invloed in Nieuw Caledonie.

JARIGEN

Op 28 maart is Maarten van der Meiden jarig. Isabel Geiger is 3 april jarig Hartelijk gefeliciteerd en Gods rijke zegen gewenst voor een nieuw levensjaar!!

HEILIG AVONDMAAL

Sabbat 4 april zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. De dienst zal dan geleid worden door ds. Thijs de Reus. Voor het brood en de wijn zullen we elkaar de voeten wassen. We kennen in onze gemeente een open avondmaal voor iedereen die wil deelnemen.

COLLECTES LOPEN VIA BANK

1e collecte

Sabbatschool (zendings-) gaven of

SPECIALE COLLECTES

overmaken naar bankrekening:

NL38INGB0000635850

t.n.v. Penn. Kerkgen. der ZDA

Uniegelden o.v.v. Zending of speciale collectes.

2e Collecte

Gemeentekas (voor exploitatie van onze kerkgemeente)

overmaken naar bankrekening:

NL62INGB0002307310 t.n.v.

Adventkerk voor Gemeentegelden o.v.v. Gemeentekas.

Gaven via de GIVT-app zijn natuurlijk ook mogelijk.

Tienden overmaken naar

bankrekening:

Kerkgenootschap ZDA uniegelden

NL38 INGB 0000 6358 50





JEU DE BOULES AVOND GROOT SUCCES

Als gemeente Utrecht kijken we terug op een zeer geslaagde sportieve en gezellige avond. Na gezamenlijk de sabbat te hebben afgesloten konden we onze sportieve kant laten zien. Iedereen jong en oud werden in teams verdeeld en konden we de hal in om te gaan spelen. Tussen de spelletjes door kwamen we gezellig bij elkaar met een hapje en een drankje. De reacties zijn zo enthousiast dat we met veel plezier uit kijken naar het volgend jaar. De planning is op 20 maart 2027.



Maart

30/3 Stuurteam overleg

April

4/4 Eredienst met Heilig
avondmaal

11/4 Speciale dienst
bevestiging van Wim Altink
Potluck na de dienst

18/4 middag Evenement
'Leven met een beperking'

HERHALING BERICHT NIEUWE PREDIKANT

Met ingang van 1 april is Ds. Wim Altink de nieuwe predikant van onze gemeente.

Op 19 januari hebben ouderlingen een gesprek aangevraagd met de Unie over de officiële aanstelling van een predikant in onze gemeente. In voorbereiding op dit gesprek hebben we gesprekken gevoerd met Wim Altink en hij wilde graag voor Utrecht inspringen.

Het voorstel om Wim als onze predikant aan te stellen voor onze gemeente moest even landen bij de Unie. Uiteindelijk heeft het DB ingestemd om bij uitzondering Wim aan te stellen als onze predikant. Wim is reeds met pensioen en zal voor twee dagen per week onze gemeente kunnen dienen. We danken onze Heer voor de verhooring van onze gebeden. In de dienst van 11 april staat de bevestiging, kennismaking en zegen over zijn aanstelling centraal.

We willen aan het einde van **deze dienst een Potluck organiseren**. Geef aan wat je wilt maken dan kunnen we het in goede banen leiden.

EVENEMENT VAN Departement AJV

Gabriel Kwayl vraagt het volgende te plaatsen:

Een speciaal evenement voor gezinnen en mantelzorgers - Personen met een beperking en geloof.

We zijn verheugd om jou en je familie uit te nodigen voor een speciale bijeenkomst. Leven met een beperking, persoonlijk of als verzorger, brengt unieke uitdagingen met zich mee. Maar het brengt ook ongelooflijke kracht, veerkracht en inzicht met zich mee. We nodigen je uit voor een speciale bijeenkomst met respijt, aanbidding en zinvolle gesprekken.

Wanneer: 18 April 2026 van 15 uur – 19 uur

Waar: Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185, 3526 GB Utrecht

Wat kun je verwachten?

- Boeiende discussies.
- Interactieve ervaringen afgestemd op verschillende behoeften
- Aanbidding en reflectie: Een tijd voor spirituele verbinding in een ondersteunende omgeving
- Ondersteuning en netwerken: Andere gezinnen en verzorgers ontmoeten, ervaringen delen en contacten opbouwen

Voor wie?

- Gezinnen die te maken hebben met beperkingen
- Verzorgers, mantelzorgers en ondersteuners
- Kerkleiders en -leden die de toegankelijkheid willen verbeteren
- Iedereen met een passie voor het creëren van inclusieve gemeenschappen

Deelname is gratis

Of je nu een persoon bent met een beperking, een ouder, verzorger, kerkleider of iemand die gepassioneerd is over het bevorderen van een meer inclusieve geloofsgemeenschap, we zouden het graag willen dat je je bij ons aansluit. In verband met de catering is het van belang dat u zich aanmeldt. Wij geloven dat we samen een verschil kunnen maken en vorm kunnen geven aan een Kerk die echt iedereen omarmt. We kijken ernaar uit om je daar te zien!

BIJBELSTUDIE

In onze gemeente is er een Bijbelstudiegroep waarin we samen een Bijbelboek lezen en de teksten met elkaar bespreken. Het is telkens weer verrassend hoeveel nieuwe en interessante inzichten je opdoet wanneer je samen met anderen de Bijbel bestudeert. Dit helpt ons niet alleen om de Bijbel beter te begrijpen, maar ook om God beter te leren kennen.

De bijeenkomsten vinden plaats op elke tweede donderdagavond in onze kerk. De eerstvolgende keer is op **donderdag 9 April**. Dan bespreken we het evangelie volgens Johannes.

Wil je meedoen? Neem dan contact op met Tania en Alexander Hak. Iedereen is van harte welkom

ZORGRAAD BERICHT

We vragen nog steeds uw gebed voor Rla en Rudy Dingjan. Zij hebben het zwaar. Verder vragen we uw gebed voor alle overige zieken die we nu niet bij name noemen, in onze gemeente.

Maart

30/3 Stuurteam overleg

April

4/4 Eredienst met Heilig avondmaal

11/4 Speciale dienst bevestiging van Wim Alting Potluck na de dienst

18/4 middag Evenement 'Leven met een beperking'

Tien kleine Christenen

Tien kleine christenen ontvingen saam de zegen,
één vond de preek de moeite niet, toen waren er nog negen.

Negen kleine christenen, ze baden dag en nacht,
één bad en kreeg niet wat hij vroeg, toen waren er nog acht.

kleine christenen op de smalle weg door 't leven,
één vond de brede weg zo mooi, toen waren er nog zeven.

Zeven kleine christenen, ze lazen elkaar de les,
één werd er boos en zei: 'Adieu', toen waren er nog zes.

Zes kleine christenen actief in het kerkbedrijf,
één miste wierook en Latijn, toen waren er nog vijf.

Vijf kleine christenen traditie in het banier,
één hoorde jullie God is dood, toen waren er nog vier.

Vier kleine christenen onder Johannes Paulus pontifi,
één kreeg van hem geen erelint, toen waren er nog drie.

Drie kleine christenen, elk had zo zijn idee,
één werd oneerlijk miljonair, toen waren er nog twee.

Twee kleine christenen: met tweeën heel alleen,
met ruzie wie de grootste was, toen was er nog maar één.

Eén heel oprechte christen vol van lieve vree,
zijn vijand werd een goede vriend, toen waren er weer twee.

Twee heel bescheiden christenen aan het werk met veel plezier,
zij vroegen niets, zij deelden uit toen waren er weer vier.

Vier heel gewone christenen, zij hielpen dag en nacht,
en die geholpen werd, hielp mee toen waren er weer acht.

Acht vriendelijke christenen, zij vroegen God om zegen,
maar vroegen er ook mensen bij, toen waren er weer negen.

Negen kleine christenen, in mensen God gezien,
zij zongen samen gloria, toen waren er weer tien.

Tien kleine christenen, zij brachten HEM tot leven,
Die niet voor kerk, maar voor de MENS zijn leven had gegeven.
Twaalf kleine christenen, zij leefden zoals Hij,
Zo kwamen er weer net als toen in één dag duizend bij.

NIEUWS VAN GEMEENTE Manna Zwolle

Twee bijzondere evenementen bij Manna Zwolle: lezing over rouw en verlies en Kinder Health Expo

Zwolle – In april organiseert Manna Zwolle twee bijzondere bijeenkomsten aan de Jupiterstraat 8A in Zwolle.

- zaterdag 25 april, verzorgt verlies- en rouwbegeleider Mirjam Booij-Hendriks een gratis lezing over verlies en rouw.

Zij houdt een lezing over omgaan met verlies en het vinden van veerkracht in moeilijke periodes. Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de impact van verlies en worden handvatten aangereikt voor het rouwproces.

De lezing is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met verlies, zowel persoonlijk als in de omgeving, of die meer wil leren over rouw en begeleiding daarin.

Praktische informatie

Locatie: Jupiterstraat 8A, Zwolle

Lezing Veerkracht in verlies en rouw

Datum: zaterdag 25 april

Tijd: 14:30 – 15:30 uur

Locatie: Jupiterstraat 8A, Zwolle

Aanmelden: info@mannazwolle.nl

BRUILOFT IN DE KERK

Afgelopen donderdag hadden wij een bruiloft in onze kerk.

De kerk was weer mooi versiert. Dank aan de vrijwilligers die meegeholpen hebben aan deze mooie dag voor het bruidspaar.

ee

