

Activiteitenverslag

Adventkerk Utrecht

Marco Pololaan 185 - 187, Utrecht



Hieronder zijn de activiteiten van de Adventkerk Utrecht beschreven, verdeeld over onze activiteiten, **wie wij willen zijn en wat we willen zijn**. De activiteiten van onze lokale kerkgemeente hebben wij ingedeeld in 4 kernwaarden en kunnen met de volgende termen worden omschreven: *delen, dienen, leren en vieren*.

Hieronder een verslag van activiteiten.

1. Delen

Als kerkgemeente willen wij graag van betekenis zijn allereerste voor onze leden en vaste bezoekers, maar ook voor de wijk waar de kerk staat. Wij willen ons geloof met zo veel mogelijk delen, wat voornamelijk op individuele basis is gebeurd. Wij willen een voorbeeld zijn voor de ander, maar ook in ontmoetingen getuigen wat Jezus Christus voor jou, maar ook voor hen heeft gedaan. Dit heeft in 2022 plaatsgevonden. Wij hebben een evangelisatie week gehad met het thema "Jezus vinden", hiervoor hadden wij een spreker uit Amerika. Wij hebben hier in dagbladen en op de website reclame voor gemaakt en hebben deze serie lezingen ook via ons eigen Youtube kanaal gestreamd. Voor dit event hebben wij ook omliggende gemeenten uitgenodigd. De opkomst was goed en het event werd met enthousiasme ontvangen.

Een aantal leden deed vrijwilligerswerk voor Hulp in Praktijk, en ondersteunde zwakkeren in de samenleving met allerlei activiteiten, die deze mensen zelf niet kunnen of waarin ze de wegen niet weten te bewandelen. Ook dit gaf momenten om van je geloof te getuigen.

Verder is er een inzameling geweest voor de mensen in Oekraïne. Hiervoor werden eerste levensbehoeften ingezameld.

2. Dienen

Dienen heeft betrekking op de diaconale en pastorale taken binnen de gemeente. Zorg voor elkaar is belangrijk om de samenhang binnen de gemeente te versterken. Maar ook zorg voor mensen in de omgeving van een gemeente behoort hiertoe. Door de ontkerkelijking zijn we als gemeente in sterkere mate naar binnen gericht. Door alle corona perikelen hebben er geen of weinig activiteiten plaatsgevonden die gericht waren op de mensen in de wijk. Deze activiteiten zullen wij weer gaan oppakken en organiseren, dit om de mensen in de wijk te bereiken. Er zijn gesprekken met diverse actieve stichtingen en instanties in de omgeving waar wij mee kunnen samenwerken en een steentje kunnen bijdragen aan de behoeftes van de mensen in de buurt. Er is een kennismaking geweest voor een burendag, contacten met het "huis van vrede, SECU, stichting leergeld, etc. Ook hebben we overgebleven etenswaar gedoneerd aan het huis van vrede waar ze eetgelegenheid verzorgen voor mensen die dit nodig hebben. Ook willen we aandacht besteden aan de kinderen, jeugd en jongeren, door voor hen activiteiten te organiseren, zodat ook zij een binding met de gemeente en met God krijgen.

3. Leren

Bij 'leren' denken wij aan het vergroten van de kennis van Gods woord door het bestuderen van de Bijbel en dit met elkaar te bespreken en zo ook van elkaar te leren. Dit vindt plaats in de wekelijkse sabbatschool die iedere sabbat (zaterdag) gehouden wordt van 09:45 tot 10:45 uur. In deze bespreking wordt gebruik gemaakt van een themaboekje. Een thema uit de Bijbel wat met elkaar besproken wordt. Eén persoon in de groepjes fungeert als gespreksleider. De bedoeling is, dat ieder zijn mening mag geven en dat we elkaar opbouwen in ons geloof in God en wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft.

In het afgelopen jaar hebben we ook een verschillend aantal verdiepingslezingen gehad met gevarieerde sprekers die gespecialiseerd zijn in een bepaald onderwerp.

Een greep uit deze onderwerpen:

- Het oude testament
- De "genetische code
- Jezus en de Openbaring
- Gezondheid
- Christendom (adventisten) en Moslim relatie
- Christelijke muziek

Deze verdiepingslezingen zullen jaarlijks een structurele activiteit in onze planning zijn.

4. Vieren

Wekelijks vieren wij met elkaar de Sabbat (zaterdag) tijdens onze eredienst. Ook de christelijke feestdagen vieren wij met elkaar. De eredienst wordt gehouden van 11:00 tot 12:00 uur. Hierin wordt door een predikant aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel een overdenking gehouden. Tijdens deze diensten wordt er ook samen gezongen begeleid door orgel of piano en daarmee loven wij God. Regelmatig wordt de dienst opgeluisterd door inbreng van leden door een gedicht, meditatie, muziek of zang. Iedereen krijgt de ruimte om de dienst op te luisteren.