

3 april 2021



PREDIKBEURT DEZE WEEK

Br. Maarten Taal

PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN

10-04: Br. Rudy Dingjan

17-04: Br Jack Renfrum

24-04: Br. Rudy Dingjan

COLLECTEOPBRENGST

Sabbat 27 maart 2021:

13e Zendingcollecte GIVT: € 82,50 (bruto)

Gemeentekas GIVT: € 7,50 (bruto)

Via Bank voor Gemeentekas: € 60,00

Via Bank voor Zending: € 40,00

Via Bank voor 13e Zending: € 260,00

Iedereen hartelijk dank.

ONLINE DIENST

In het kader van de lockdown is er geen dienst in de kerk. De diensten zullen in deze periode online plaatsvinden via Webex meeting van **10:15u tot 11:30 u** (inloggen vanaf 10:00u).

Hiervoor dank aan Arno.

Link voor de Sabbatviering Adventkerk Utrecht via Webex

<https://adventkerkutrecht.my.webex.com/adventkerkutrecht.my-du/j.php?MTID=mabe972f8c572dcaa473ae7c87725ddac>

Mail uw berichten voor vrijdag 10.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com

BLOG – Rudy Dingjan - WERKELIJK

Louwrens Voorthuijzen (Lou), een Muidense palingboer, heeft vanaf 1950 verkondigd dat hij de duivel in zichzelf had overwonnen. Daardoor was hij vleesgeworden God én onsterfelijk geworden. Door 'in Lou' te komen zouden zijn volgelingen ook werkelijk van de duivel verlost worden. Toch velde in 1968 een longontsteking hem, zeventig jaar oud, in België. Zijn volgelingen probeerden hem warm te houden en weer tot leven te brengen door op hem te liggen. 'Lou kom terug!' riepen ze urenlang. Na enkele dagen hebben ze hem toch maar bijgezet op de begraafplaats van Sclayn. Er zijn nog Lou-volgelingen, waaronder zijn jongere tweede vrouw Mientje. Maar ondanks zijn overtuigende beloftes heeft Lou geen wereldbeweging voortgebracht. Zijn nog steeds gevulde graf staat dat in de weg.

Hoe kun je weten of je op iemands beloftes kunt bouwen? Hoe weet je zeker dat je door Jezus inderdaad uitzicht hebt op nieuw leven? Dat kun je eigenlijk pas vaststellen op 'de laatste dag', wanneer hij de doden zal opwekken. Moet je er tot die tijd maar op goed vertrouwen vanuit gaan dat Jezus de waarheid heeft gesproken? Stel dat hij niet Gods Zoon is geweest. Dan is hij alleen maar gestorven als menselijke martelaar – misschien wel heel solidair, maar zonder enige betekenis of voordeel voor wie dan ook. Dan is hij alleen maar een veredelde Lou de palingboer geweest.

Tegenover die twijfels heeft Jezus één ondubbelzinnig feit gesteld: een leeg graf. Zijn opstanding uit de dood heeft hem aangewezen als Zoon van God.¹ Alleen iemand die feitelijk laat zien dat hij zijn leven kan afleggen en weer opnemen, is gerechtigd levensbeloftes te doen. Ieder ander stijgt niet uit boven het niveau van Lou. De apostel Paulus zegt het eerlijk: 'als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos.'²

Dit alles staat of valt natuurlijk met de vraag of Jezus wel echt uit de dood is opgestaan. Simon Greenleaf van Harvard University had een standaardwerk over wettelijke bewijsvoering geschreven. In zijn colleges verwees hij de opstanding van Jezus naar het rijk der fabelen, waarop zijn studenten hem uitdaagden zijn boek toe te passen op Jezus' opstanding. Toen hij dat deed, moest hij concluderen dat 'de opstanding van Jezus een van de best onderbouwde feiten uit de geschiedenis' was.

Advocaat Frank Morrison was aan een boek begonnen dat de absurditeit van de idee van Jezus' opstanding zou aantonen. Maar toen hij de feiten op een rijtje had gezet, schreef hij een heel ander boek, waarvan hij het eerste hoofdstuk de toepasselijke titel gaf: Het boek dat zich niet liet schrijven. Voor Lee Strobel, een gelauwerde atheïstische rechtbankjournalist van o.a. The Chicago Tribune, gold hetzelfde. Alle drie stuitten zij op de radicale omslag van een groep bange leerlingen, die hun meester in de steek gelaten en verloren hadden, tot een zelfbewuste zendingsbeweging, waarvan elk bereid was vervolging, schande en de dood te trotseren. Die ommekeer valt niet te verklaren met bedrog of groepshallucinaties. Die valt enkel te verklaren met Jezus' daadwerkelijke opstanding.

Greenleaf, Morrison en Strobel zijn niet alleen verstandelijk overtuigd van Jezus' opstanding geraakt. Ze hebben zichzelf daarna ook persoonlijk aan hem verbonden. Elk van hun

rationele zoektochten mondde uit in een relatie met Vader, Zoon en Geest. Door die dagelijkse ervaring kregen hun intellectuele inzichten kleur en werden zij tastbaar. Daar hebben ze uitgebreid over geschreven.³

Jezus is werkelijk opgestaan. Dat mag je weten. Omarm hem, en je zult het bovendien ervaren.

1. Romeinen 1:4

2. 1 Korintiërs 15:17

3. *Simon Greenleaf, An Examination of the Testimony of the Four Evangelists by the Rules of Evidence Administered in the Courts of Justice, 1846; Frank Morrison, Who Moved the Stone? 1930; Lee Strobel, Bewijs genoeg, 1998.*

ZENDINGSPROJECTEN 2e kwartaal 2021 ; Inter-Amerikaanse Divisie

Dit kwartaal wordt het zendingsgeld gebruikt voor het openen van '13 Beter Leven buurtcentra'. Deze week gaat het om een centrum bij de Navojoa Universiteit (Noort Mexicaanse Unie) in Mexico. (zie kaartje voor in lesboek)
De Universiteit van Navojoa is een instelling voor hoger onderwijs van de Zevende-dags Adventisten in Navojoa, Sonora. De universiteit verleent diploma's in religie, onderwijs, voeding en business. De universiteit biedt ook een Master of Business Administration (MBA) aan.

SLACHTOFFERS KAREN BEVOLKING MYANMAR

Het volgende bericht is bij de jeugdleider binnen gekomen van Micky één van de advent jongeren van de Karen groep die eens per maand in ons gebouw kerkt.

'Ik ben Micky 21 Jaar en ben sinds mijn 7de naar Nederland gekomen, uitgenodigd door de Verenigde Naties. Ik wil u graag vertellen waarvoor ik geld wil ophalen.

Zoals u weet is er in Myanmar veel ellende op dit moment. Mijn hart doet pijn dat mijn volk al meer dan 70 jaar wordt onderdrukt en nog...'

Hij vraagt aandacht voor zijn crowdfundingactie om geld in te zamelen voor de bevolking in Myanmar. Wanneer u interesse heeft en eventueel geld wilt geven kan dat via de volgende link:

Meer informatie en hier doneren - <https://gofund.me/ac8931d1>

INFORMATIEVE FILMPJES

Tijdens de sabbatschool van vorige week hebben we kort stukje van een youtube filmpje van 'Bible project' laten zien. Wanneer je Jesaja kort samengevat nog eens terug wilt zien dan kan dat via de volgende link:

<https://www.youtube.com/watch?v=d0A6Uchb1F8&t=2s> Jes 1- 39

<https://www.youtube.com/watch?v=TzdEPuggQg> Jes 40 - 66

OVERSCHRIJVING

Zr. Carla van Drongelen, sinds een paar weken woonachtig in Vredenoord, heeft aangegeven dat zij nu ook overgeschreven wil worden naar de gemeente Huis ter Heide. Hoe spijtig ook, wij zullen vanzelfsprekend wel aan deze overschrijving meewerken. Wij wensen Carla veel zegen en wooncomfort toe.

VERDIEPINGSSABBAT ROOSTER 2021

Wij hebben onlangs reeds 2 verdiepingssabbatten gehad. Dit was zeer waardevol. Er zijn nog meer verdiepingssabbatten in het verschiet. Hieronder de rooster tot nu toe:

24 april zr. Hanneke Tan: Visie op gezondheid (zie hieronder voor meer informatie);

29 mei br. Jurriën den Hollander: homosexualiteit in onze kerk (dit gaat om de verdieping 's middags, in de ochtend is er een andere spreker);

10 juli br. Rudy Dingjan: Bestaat er specifiek Christelijke muziek?;

2 oktober br Rudy van Moere: Bijbelstudie onderwerp nog niet bekend;

13 november: John Sanches: Christelijke visie op geestelijke gezondheid.

VERDIEPINGSSABBAT 24 april

Sabbat 24 april is Hanneke Tan onze gast in de overdenking ('s ochtends) en verdiepingbijeenkomst (middags 14:00 u). Hanneke is huisarts in Giethoorn en al jaren actief in onze kerk. Zij is in onze kerk de promotor van stichting Leven en Gezondheid. Zij zal op een levendige- en praktische manier ons bewust maken van: waarom en hoe gezondheid en christen zijn hand in hand kunnen gaan.

Programma voor die dag :

Overdenking op Sabbatmorgen

Titel: Vergeving

Presentatie in de middag (ca. 5 kwartier, met aansluitend vragen en discussie)

Titel: Gezondheidsboodschap en (Adventistisch) Christen zijn

Inhoud

Hoe is de gezondheidsleer ontstaan in de Adventbeweging? Wat is daar de bijbelse achtergrond van? Hoe koppelen wij ons christen zijn in relatie tot onze eigen gezondheid? Wat zijn de kansen om onze gezondheidsboodschap uit te dragen aan onze naasten (thuis en in de kerk)?

Wanneer ons kerkgebouw nog niet open is ivm COVID zullen we de presentatie en workshop online, via WEBEX, doen. Door het verspreiden van de link die binnenkort wordt vrijgegeven kunt u vrienden en kennissen uitnodigen op de sabbatschooldienst en verdiepingsmiddag.

JARIG AANSTAANDE WEEK

3-4-2021 Zr. Isabelle de Vries- Geiger

7-4-2021 Zr. Wilma van Amstel

Beide van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!

E-MAIL Rudy Dingjan

De e-mail van Rudy Dingjan ligt al een week plat vanwege een verhuizing naar de cloud van het landelijk kantoor. App hem of bel hem als u hem iets ge-e-maild hebt.