



1 januari 2022

PREDIKBEURT DEZE WEEK

Jacob Engelgeer

Inleider: Marjon van Emmerik

PREDIKBEURT VOLGENDE WEEK

8 jan: Rudy Dingjan

15 jan: Henk Koning

22 jan: Martin Hornis

29 jan: Wim Wiersema



DIENST 1 JANUARI

Deze sabbat hebben we een aangepaste dienst. Deze begint om 12.00 uur en duurt tot 13.00 uur. Wij hebben die ochtend geen sabbatschool en ook geen livestream.

We hopen u dan uitgerust te ontmoeten en ook om elkaar een gezegend Nieuw Jaar toe te wensen.

COLLECTE

Hierbij de collecte opbrengsten van sabbat 25 december:

13e Zendingcollecte GIVT: € 60,00 (bruto)

Gemeentekas collecte GIVT: € 25,00 (bruto)

Bankoverschrijvingen van 23 t/m 31 december 2021:

Zending: € 75,00

13e Zending: € 55,00

Gemeentekas: € 140,00

VERJAARDAGEN

Deze week zijn er geen verjaardagen bij ons bekend.

VERDIEPINGSPROGRAMMA 2022

Het vorige kalenderjaar hebben we een aantal interessante en leerzame verdiepingsabbatten gehad (online en ook fysiek). Ook in 2022 hebben er weer verschillende sprekers toegezegd voor ons een verdieping te verzorgen. Zo staan de volgende sprekers op het programma: Rudy van Moere (bijbelstudie OT), Jean Luc Murk (over de "genetische code"), Steve Case (Jezus en de Openbaring), Hanneke Tan, Geert Hendriks en Jacob Engelgeer.

Op 29 maart komt Prof. Stevanovic spreken in de eredienst en een korte studie in de middag over Openbaring (hij was de schrijver van de lessencyclus van Openbaring 2e kwartaal vorig jaar)

Sabbat 29 januari bijt Wim Wiersema de spits af met het onderwerp: 'Christendom (adventisten) en Moslim relatie'.
Schrijf de datum in je agenda en vertel het door.

KERSTDIENST

Afgelopen sabbat kunnen we terugkijken op een fijne en leuke kerstdienst. Een dienst waarin op eigentijdse wijze met ballet en mime(video), gedicht en zang en een mooie overdenking kerst hebben mogen vieren.
Hartelijk dank aan het team vieren en eenieder die zich heeft ingezet voor deze mooie dienst.



FINANCIËLE VERANTWOORDING 2021

Wil het hoofd van de Zorgraad zo spoedig mogelijk na 10 januari 2022, een financiële verantwoording over het jaar 2021 in de vorm van een eenvoudige boekhouding (inkomsten en uitgaven op datum, per kwartaal getotaliseerd; bijvoorbeeld in Excel) met kasbewijzen overhandigen aan br. Hans Dirkse, de penningmeester van onze gemeente.

BEGROTING 2022

Wil de penningmeester van de lektuurvoorziening een gespecificeerde begroting voor het jaar 2022 uiterlijk 19 januari 2022 indienen bij br. Hans Dirkse, de penningmeester van onze gemeente. De begroting kan ook naar j.m.dirkse@ziggo.nl gemaild worden.

ZORGRAADNIEUWS

Maandag 3 januari wordt Dana geopereerd aan haar hand. Wilt u voor haar bidden?

LANDELIJKE BIJBELQUIZ

Wij willen u van harte uitnodigen deel te nemen aan de Bijbelquiz 2022. Deze zal plaatsvinden op sabbat 29 januari 2022 vanaf 15:00 uur.

U kunt ervoor kiezen om fysiek bij elkaar te komen in het kerkgebouw (waarbij u uiteraard de geldende regels van de overheid in acht neemt), of u doet de quiz via Webex.

U kunt u aanmelden bij Laila (secretaris), e-mail: secretaris.utrecht@gmail.com, geef aan of uw deelname online of fysiek zal zijn.

Afgelopen sabbat hebben we alweer een voorproefje gehad van een bijbelquiz. Ik denk dat wij hier klaar voor zijn en zeker een kans maken op de landelijke titel.

Meer info volgt nog.

Vriendelijke groet,

Zr Laila Andaloussi

CORONA MAATREGELEN;

Wij, als bestuur, volgen de maatregelen t.a.v. het voorkomen van Corona-besmettingen door de overheid ons opgedragen.

1. Bij binnenkomst ontsmetten we onze handen.
2. Wij houden 1,5 meter afstand, dus ook tijdens de sabbatschool bespreking in zaal D en de hal. Wanneer de groep te groot wordt en de 1,5 meter niet gehouden kan worden, kunnen we ook gebruik maken van zaal E.
3. We geven elkaar geen hand.
4. Wanneer u een mondkapje wilt opdoen, bent u daar natuurlijk vrij in. Dit geldt voor het zich bewegen in de kerk. Als u op uw plaats zit kunt u het mondkapje afdoen.
5. U wordt dringend verzocht om ook de 1,5 meter te respecteren tijdens het samenzijn na de dienst.
6. Bij verkoudheid of griepverschijnselen het dringende advies om thuis te blijven.

Spreek indien nodig elkaar aan op het niet volgen van dit dringende advies, zodat we de komende periode als kerkgemeenschap veilig bij elkaar kunnen blijven komen.